

Mot fastighetsandelsbevis i valörerna 100, 200, 500 resp. 1.000 kronor svarar medlemmarna för kapitalanskaffningen. Andelsbevisen löper på fem år till 3 % ränta. En byggnadskommitté med Magnus Andersson, Ruben Jönsson och Adolf Bergström tillsätts och efter den 8 oktober 1951 står den nya butiken klar för invigning.

Samtidigt beslutar föreningen att göra om butik 1 till en självbetjäningssbutik. Redan tio år senare fattar man beslut om att bygga en helt ny butikshall vid butik 1. Ärendet försenas dock av statsplaneskäl men den 15 november 1962 invigs den. Byggekostnad 365.000 kronor. Detta innebär samtidigt att butik 4 läggs ner.

Det gäller också för föreningen att följa tidens utveckling. 1960 börjar man sälja TV-apparater lagom till sommarolympiaden i Rom. 1962 installerar man en automatmack för mopedbränsle vid butik 2 i byn och för underhandlingar om att sätta upp två bensinpumpar vid samma butik. Det går alltså mycket bra för Obbola Kooperativa Handelsförening UPA, det som i dagligt tal bara kallades "koppa".

Styrelse i början av 1960-talet är Rickard Bergström, Alfons Svedberg, Magda Englund, Edvin Fredriksson, Edvin Emanuelsson med Tage Svärd och Gunnar Wänström som suppleanter. Revisorer för verksamhet är Ruben Jönsson och Hans Skoglöf.

1963 börjar dock diskussionen om att slå samman obbolaföreningen med Konsum Södra Västerbotten. Vid föreningsstämma söndag 15 mars 1964 på Folkets Hus i Obbola fattas sedan det definitiva beslutet att slå samman föreningen med Konsum Södra Västerbotten som från den 1 maj 1964 övertar verksamheten.

Här skulle historien om Obbola kooperativa handelsförening UPA kunna sluta. Efter närmare 50 år som självständig folkligt förankrad förening med stora framgångar, god ekonomi, starkt medlemsstöd och ett flertal butiker

lämnar man nu över sitt livsverk till storebror. Och man förlorar också möjligheten att påverka sitt eget framtida öde. Och bortom horisonten tornar mörka hotande cros-moln upp sig.

Butiksnedläggningen i byn

Under hösten 1969 aviserar styrelsen för Konsum Södra Västerbotten att man har för avsikt att lägga ner butiken i Obbola by och koncentrera verksamheten till butiken nere på verket. Informationen väcker en bred folklig proteststorm. Den 18 december samlas en mängd kooperatörer på Folkets Hus i Obbola och beslutar bl.a. om en namninsamling och som sina representanter i protesten utser man Hans Andersson, Stig Öberg, Bror Åberg, Karl-Evert Holmberg och Leif Rolén. Mellan 120 och 130 personer skriver på listor och klargör att vid en ev. nedläggning lämnar man den kooperativa rörelsen och tar ut sparpengar och insatser.

Den 20 december skriver Obbola Arbetarekommun och klagar över "den nonchalans som från ledningens sida visats de förtroendevalda" och påpekar också det tidigare samarbetet mellan arbetarrörelsen och kooperativerna.

I januari 1970 har byborna beslutat sig för att gå till offensiv. I ett brev till ordföranden i Konsum Södra Västerbotten, Gustaf Vidman skriver man den 15 januari: *"Det torde vara känt att missnöjet är stort bland invånarna i Obbola by över att konsumbutiken skall nedläggas den 31 januari i år. Trots ivriga protester tycks beslutet om nedläggning stå fast... Den 11 ds sammanträdde en grupp från Obbola by för att försöka finna någon utväg att behålla affären. Därvid framkom ett förslag om bildandet av en fristående kooperativ förening. Med denna skrivelse vill vi undersöka möjligheterna till övertagande av affärsfastighet med inventarier..."* Skrivelsen är undertecknad av Bror Åberg, Leif Rolén och Stig Öberg.