

Kooperationen i Obbola

DEN HÄR BERÄTTELSEN börjar en lördag kväll, den 17 januari 1914, då ett antal obbolabor träffas vid ett allmänt möte för att prata om fördelar/nackdelar med en kooperativ handelsförening i samhället. Det visar sig att många har ganska diffusa uppfattningar om vad en kooperativ handelsförening skulle innebära och därför utser man ett kommitté som skall skaffa fram bättre underlag innan man kan ta ställning till frågan. Kommittén består av Oscar Forsberg, Carl Oscar Carlsson, Ernfrid Hammarström, O.A. Johansson och O.A. Bäckman. Det hade visserligen funnits en kooperativ handelsförening tidigare, bildad av entusiasterna Zackarias Sjöström, E. Gissberg och P. Nordgren. I samband med sågens brand 1909 upphörde dock denna förening. Se f.ö. Obbola Krönika 2/98.

Näväl, den valda kommittén arbetar med sin uppgift och avrapporterar vid ett allmänt möte två veckor senare. Mottagandet tas emot positivt och mötet beslutar att bilda en Kooperativ Handelsförening UPA. En förutsättning är dock att man på utlagda teckningslistor fått ihop minst 50 medlemmar senast den 15 februari. Mötet beslutar dessutom att man skall ansluta sig Kooperativa Förbundet. Affärsverksamheten skall börja onsdagen den 6 maj och då skall också insatsen på 30 kronor vara betald.

En första styrelsen väljs också: ordf. Karl Olof Carlsson, v. ordf. K. J. Svedberg, sekr. Oscar Forsberg, bitr. sekr. Nils Forsgren, kassör O.A. Johansson. Revisorer blir Ernfrid Hammarström, Frans Ståhl och V.E. Rahm. Styrelsen



Den gamla butiken nere
på verket.
På gaveln finns skylten
"OBbola KOOPERATIVA
HANDELSFÖRENING".